

ANWB media

391933- ISSN 0921 0032

HET ANWB VAKANTIEMAGAZINE

1

1 PRIJS 1,95/7 BFR.190 NOVEMBER 1999 NR.

WWW.ANWB.NL



EILAT

DE WOESTIJN ÉN
HET KORAAALRIF

BRUSSEL HEEFT Z'N EIGEN JORDAAN!

AUTOROUTE
MET 2000 IDEEËN:
DOOR
**FINLAND,
ZWEDEN EN
NOORWEGEN**

BAD GASTEIN
SKIDORP MET
KUREN

CAUSSE DE BLANDAS

DE GILLENDE HETE
HOOGVLAKTE VAN
ZUID-FRANKRIJK



PLUS: WAT IS DE
ZONNIGSTE
WINTERPLEK VAN
WEST-EUROPA?

Dromen of Doen?

GIDS VOOR DE ZONZEKERSTE PLEKKEN OP AARDE
ISRAËL, GUATEMALA, THAILAND, EGYPTE, MEXICO

Vorstelijk

SLAPEN IN EEN IJ



HET IS ER VIJF GRADEN ONDER NUL. JE DRINKT UIT GLAZEN VAN IJS, JE ZIT OP IJSSTOELLEN EN JE SLAAPT OP EEN IJSBLOK, DAT IS BEDEKT MET RENDIERVELLEN. KOUD? WELNEE, IN DE OPEN IJSHAARD BRANDT ECHT VUUR!

TEKST EN FOTO'S: LINDA VAN WIJK

De bewoners van Jukkasjärvi in Zweeds Lapland wijzen naar hun voorhoofd terwijl ze de kachels in hun houten huizen nog iets hoger opstoken om de kou buiten te houden. Ze begrijpen niets van een Duits echtpaar dat al vijf nachten in het ijshotel slaapt. "Natuurlijk is het een aparte ervaring om hier de nacht door te brengen, maar één nacht op een ijsblok is genoeg om een idee te krijgen, hoor", lachen zij. Het ijshotel is in de ogen van de bewoners toch vooral bedoeld als kunstwerk. Van buiten lijkt het op een gewone, grote iglo, maar binnen val je van de ene verbazing in de andere. Vanuit de lobby loopt een lange gang met een hoog, gewelfd plafond dat wordt ondersteund door pilaren van glinsterend ijs. Aan het einde van de gang hangt een enorme kroonluchter van ijs. Door de muren van blauwe ijsstenen

valt een mysterieus licht naar binnen. Dit blauwe licht bezorgt het ijshotel een sprookjesachtige sfeer.

VIJF GRADEN ONDER NUL

Door een poort in de vorm van een fles beland ik in de bar, waar ik een blauw drankje krijg ingeschonken in een glas van ijs. De ober schuift het behendig over de ijsbar naar me toe. Hij vertelt dat het hotel ieder jaar wegsmelt en vier maanden later opnieuw wordt opgebouwd. "Om de temperatuur constant rond de min vijf graden te houden blazen we koude lucht door de gangen." Verbaasd dwaal ik verder. Er zijn zitjes met tafels en stoelen van ijs en in de gangen exposeren glas-, schilder- en ijskunstenaars uit Lapland. Receptioniste Petra laat me de ijssauna zien, waar je onder de blote hemel

in een heet bad ligt. Ze neemt me mee naar de kapel, compleet met doopvont, kaarsen, kruisen en kerkbanken van ijs, waar regelmatig mensen in de echt worden verenigd. Ongetwijfeld gevolgd door een koele huwelijksnacht, want de bedden bestaan uit een met rendiervellen bedekt ijsblok waar je in een slaapzak bovenop moet gaan liggen. In een hoek van mijn slaapkamer brandt het vuur in een open haard van ijs. Ik kijk nog een keer, maar het is geen gezichtsbedrog. Het is echt vuur in ijs!

Ik ga op de rand van het tweepersoons ijsbed zitten. Ondanks de rendiervellen die op het ijsblok liggen voelt het keihard aan. Ik hang mijn kleren over een stoel van ijs, houd mijn thermo-ondergoed aan en kruip snel in de warme slaapzak. De capuchon trek ik zo ver over mijn hoofd dat alleen m'n gezicht nog

H O T E L

"Je valt van de ene verbazing in de andere; gangen van glinsterend ijs, een kroonluchter en zitjes met stoelen en tafels van ijs. De blokken zijn afgedekt met rendiervellen om er op te kunnen zitten of slapen."



vrij is. Het is min vier graden en intens stil. Voor ik het weet val ik in slaap. Als ik midden in de nacht wakker word en uit bed stap om een toilet te zoeken, glijd ik uit op de ijsvloer. Met een zaklantaarn dwaal ik door de doodstille zuilengalerijen tot ik de cabines op een binnenplaats vind. De nachtelijke tocht door het hotel is zo onwerkelijk dat het lijkt op een droomtoestand. 's Morgens word ik gewekt door een prachtig blauw licht, dat in bundels door de ijsmuur valt. Alleen in mijn gezicht voel ik de kou. Als ik mijn kleren wil aantrekken is het even doorbijten want die zijn ijs- en ijskoud geworden.

Betoverend, zo'n nachtje in een ijshotel, maar toch slaap ik de volgende twee nachten in een houten blokhut. Daar stook ik de kachel héél hoog op... ■

Uiterst rechts: in de gangen van het ijshotel exposeren glas- en ijskunstenaars.

Rechts: "Ik beland in de 'Absolut Ice Bar', waar de ober me behendig een glas toeschuift. Hij vertelt dat het hotel ieder jaar wegsmelt en weer wordt opgebouwd".



Ijshotel PRAKTISCH

■ **HOE KOM JE ER?** Het ijshotel staat in Jukkasjärvi, 12 km boven Kiruna in het noordelijkste puntje van Zweden. De SAS vliegt dagelijks van Stockholm naar Kiruna (90 min.). Vervoer van vliegveld naar ijshotel per bus, sneeuwscooter of hondenslee.

■ **WAT KOST 'T?** Het ijshotel heeft 120 bedden. Je kunt er logeren tussen 1 december en 10 mei; daarna smelt het hotel. Het is mogelijk om één nacht in het ijshotel te slapen en daarna in de warme houten chalets ernaast.

Prijzen per nacht (incl. ontbijt, sauna, douche én slaapzak): ca. f 220 p.p., suite ca. f 325 p.p. Alleen bezoek f 25. **Boeking en informatie:** Icehotel, Jukkas AB, Marknadsvägen 6398191 Jukkasjärvi, Sweden. Tel. 0046 980 66800, fax: 0046 980 66890. E-mail: reception@icehotel.com.

■ **WAT IS ER TE DOEN?** Op nog geen 100 meter van het ijshotel staat restaurant 'The Wärduset'. Via de receptie van het ijshotel zijn sledehondentochten en sneeuwscootersafari's te boeken. Ook kun je traditionele dorpen bezoeken, ijsvissen, diepzeevissen, wandelen, langlaufen, kanoën en skiën. ■

