

## **Vlucht uit Pakistan**

David Adams is niet gewenst in gebied van kernproef

## **De wildste, de beroemdste, de hoogste en ook nog heel dichtbij!**

Avonturiers op zoek naar de beste bungyjumps ter wereld

## **De kajascene van Nieuw-Zeeland**

Met de hell stroomop en met de kajak de stroom af

## **De 11 mooiste klettersteigs van de Alpen**

Een klimervaring van jewelste

## **Drugs, vrouwen en spannende avonturen**

Woudloper en schilder Aat den Ouden vertelt

6e jaargang  
juli/augustus '98  
f7.95/Bfr.170





# Heb jij ze alle vijf op een rij?

**De wildste bungyjump, de beroemdste, de hoogste en ook nog heel dichtbij!**

**Michiel Versprille (33) is er zo één: 'been there, seen this, done that', je kent ze wel. Op zoek naar innerlijke rust vertrok hij op wereldreis. Adieu burgerlijk bestaan. Hij zwierf over de wereld en werd verliefd op het nog onbekende bungyjumpen. Linda van Wijk wilde alles weten over zijn reis, maar vond zichzelf terug in het kooitje. Klaar om te springen.**

"Eigenlijk had ik het op m'n zevenentwintigste helemaal voor elkaar", vertelt Michiel. "Geloof het of niet, maar ik was verzekeringsagent in Waddinxveen." Ik moet lachen. Voor me zit een ver-

wilderd type. Bruin verbrand, ongeschoren, nonchalant gekleed en met een wilde bos zwart lang haar. "Verzekeringsagent, zei je?" "Ja, en ik had niet alleen een goede baan, maar ook een eigen huis en een vriendin....Helemaal zoals het hoort. Maar jézus, dan ben je zevenentwintig! Ik bedoel, dat is geen leeftijd om achterover te leunen en tevreden vast te stellen: dit is het. Er groeide een enorme onrust in me. Mijn broer, Steven, was z'n hele leven al een vrijbuiters. Steef zwierf toen al lang de hele wereld over met een rugzak. Hij trok op een paard dwars door Amerika. Steef had een eigen strandtent in Den Haag. Ik ging naar hem toe en vertelde hem over het onrustige gevoel. Ik kon het zelf namelijk

niet goed plaatsen. Maar hij begreep me. Hij had er zelf namelijk al z'n leven lang last van. We besloten om samen op wereldreis te gaan. Ik zegde mijn baan op en ging de eerste vijf maanden alleen op reis. Ik trok door India, Nepal, Vietnam, en Thailand. Eenmaal terug in Nederland verkocht Steef zijn strandtent en ging mee. Iedereen verklaarde ons voor gek. In Nieuw-Zeeland kwamen we in aanraking met bungyjumpen. We keken elkaar aan en wisten: "dit is het!" Michiel en Steef verzetten de bakens van hun reis. Doel werd om de mooiste bungyjumps van de wereld te doen. Terug in Nederland zette Michiel samen met zijn broer Bungy Jump Holland op. "We hebben in Nieuw-

Zeeland de kunst afgekeken en er een opleiding gevolgd. Omdat er in Nederland geen bruggen zijn waar je vanaf kunt springen hebben we die vervangen door een hijskraan. Dat hadden we weer in Berlijn gezien."

"Momenteel hebben we vier bungy jump teams die door het hele land reizen en twintig man die voor ons werken. We zijn er heel serieus mee bezig. Vooral met het materiaal en de veiligheid. Dat moet ook wel: iemand legt toch zijn leven in jouw handen en we zijn zelf uiteraard het minst gebaat bij een ongeluk. De elastieken vlechten we zelf. Het basismateriaal is een natuurlijke rubbersoort. Die importeren we uit Maleisië. Hoe we uiteindelijk honderd dunne elastiekjes tot één dik

elastiek knopen ga ik je niet vertellen. Dat is het geheim van de smid. Van elk elastiek houden we een logboek bij. Daar staat precies in hoe vaak een elastiek is gebruikt. Na 200 sprongen wordt het elastiek vervangen."

Michiel krijgt zelf geen versnelde ademhaling of hartkloppingen meer van een sprong vanaf zijn eigen 75 meter hoge kraan in Amsterdam. "Na zo'n 1000 sprongen doet het je gewoon niks meer. Eigenlijk is dat jammer, want bij bungyjumpen gaat het juist om de kick. "Misschien moet jij maar eens een keer springen," zegt hij tegen me. "Ben je gek geworden?" Maar 'nee' is niet het juiste antwoord op de vraag. Ik hoor mezelf ja zeggen. "Goed zo," mompelt Michiel.

(Advertentie)

**NIEUW** **outdoordacht**®



VOOR ALLE BUITENSporten, SKIën, CAMPERen, VISSen, FOTOGRAFERen, VIDEOFILMen, WANDELEn, Licht



"Neem voor je springt één ding van me aan," zegt Michiel ernstig. "Als je besluit om te gaan springen, laat het je dan overkomen. Geniet ervan en houd vooral je ogen open." "Je ogen open?" vraag ik. "Ja! Alles in het leven is toch veel leuker met je ogen open?" Dat krijg ik nog mee. Even later gaat alles volledig langs me heen. Ik word gewogen en vakkundig vastgemaakt. Ik heb 'ja' gezegd. Die beslissing heb ik net genomen en heeft me een beetje verdoofd. Natuurlijk geloof ik hem als hij uitlegt dat ik aan drie punten gezekerd ben en dat alles veilig is. Als ik dacht dat ik dood zou vallen had ik hier echt niet gestaan. Ik stap in een klein ijzeren kooitje en sta oog in oog met Jeroen, een tweede instructeur. Deze kooiconstructie zit met een kabel vast aan een enorme hijskraan. Terwijl ik Jeroen strak aan blijf kijken wordt de kooi getakeld naar een hoogte van 75 meter. Onderweg vertelt hij wat er gaat gebeuren. Dit keer

luister ik aandachtig. Ondertussen zie ik Amsterdam kleiner worden. Pal onder me liggen de havens en verderop zie ik de contouren van de stad. Celukkig spring ik boven het IJ. Een sprong boven het water is een lekkerder idee dan een sprong boven land. Wow, wat is dit hoog. "Draai je maar om." Ik houd me stevig vast aan de ijzeren beugels, draai m'n gezicht van de instructeur af en kijk vanaf het ijzeren plankje een duizelingwekkende diepte in. Waar is het water?, schiet het door me heen. Nu spring ik op de kade... ik voel een lichte paniek opkomen. Maar ik zeg geen woord. Ik ben letterlijk met stomheid geslagen. Mijn hart bonkt. "Doe wat hij zegt," vermaan ik mezelf. Ik weet dat je het jezelf alleen maar moeilijker maakt als je gaat staan treuzelen. "Iets meer naar de rand," hoor ik Jeroen zeggen. Nog meer? Ik houd me met beide handen vast aan de ijzeren stangen van het kooitje en schuifel naar voren. Het lijkt wel

een duikplank van 75 meter hoog. Hij legt rustig uit: "Nu tel ik tot drie. Bij -drie!- spreid jij je armen, houd je je hoofd naar achter en laat je je voorover vallen. Alsof je in een heerlijk zacht bed ploft..." Hij brengt het alsof het de normaalste zaak van de wereld is. "Oké," zeg ik. Dan hoor ik alleen nog: "Eén...twee.....drie!" Ik spreid mijn armen en laat me voorover vallen. Maar er is geen bed. Ik wil tegenpartelen maar er is niets meer aan te doen. In een vrije val raas ik vijftenzeventig meter lang keihard naar beneden en zie het water op me af komen. Mijn adem stinkt. Vlak boven het wateroppervlak voel ik het elastiek aan mijn voeten rukken en, als het elastiek zich op haar uiterste rekpunt bevindt, word ik weer terug de hoogte ingeschoten. Wow. Nu pas kan ik genieten van de vier, vijf na-jumps die volgen. Als de kraan mij laat zakken en Michiel me loshaakt, voel ik een enorme rust. Wat een kick. Als ik aan de

bijbehorende Beach Bar vertel dat ik helemaal rustig ben geworden van deze sprong moet iedereen lachen. "Rustig? Man, je ratelt al een uur aan één stuk door!"

### het bungyjumpen

Het begon met de Vanuata-stam die een aantal eilanden in de Stille Zuidzee bevolkte. Jonge Polynesiërs knoopten een wortel van een boom om hun enkel, ook wel liaan genoemd, en gooiden zichzelf van 35 meter hoge zelfgebouwde houten torens af om te laten zien hoe moedig ze wel niet waren. Het werd gezien als een bewijs van mannelijkheid als je meedeed aan dit ritueel. Degen die het dichtst bij de grond durfde te komen, was uiteraard het stoerst. Dat af en toe een schedel gekraakt werd, spreekt voor zich.

Dit eeuwenoude ritueel inspireerde aan het eind van de jaren '70 de Dangerous Sports Club van de

Oxford Universiteit in Engeland tot het uitproberen van een paar experimentele sprongen. A.J. Hackett, een professionele snelheidskiër, kreeg een video van dit gedoe onder ogen en zijn fantasie sloeg op hol. Samen met collega-afdalingskiër Henri van Aich ontwikkelden zij het bungy-jumpen tot het moderne ritueel van vandaag de dag.

Ze lieten latex-rubberen elastieken maken en uitvoerig testen. In Tignes (Frankrijk) werd het koord voor het eerst in het echt getest. A.J sprong als proefkonijn uit een ski-gondel, 91 meter boven de sneeuw. Toen dat lukte maakten ze een hele serie extreme sprongen. In juni 1987 sprong A.J van de Eiffeltoren in Parijs en kwam daarmee in de internationale belangstelling. De bungy-legende was geboren.

(Advertentie)



zersterk waterdicht doordachte extra's optimale bewegingsvrijheid modieuze kleuren

## Ongelukken en sterke verhalen

Wereldwijd hebben zich naar schatting in de elf jaar dat er nu commercieel wordt gebungy-jumped zo'n veertig dodelijke ongelukken voorgedaan. In het begin werd er nog weleens een jumpmaster door een zenuwachtige klant mee de diepte ingesleurd. De bungy-organisaties leerden al snel dat ze als eerste hun eigen mensen goed vast moesten ketenen. Ook de hoek waarin een hijskraan staat opgesteld is van levensbelang. Want in een heel ongelukkige hoek kopt de bungy-jumper de kraan weg. Tenminste dat denkt-ie; maar de kranen blijven staan staan en de springers vallen dood naar beneden. Eén bungy-jumper in Australië had wel heel erg pech toen hij een waterdip wilde maken en er precies op dat moment een dikke boomstam in de rivier dreef. Hij stootte z'n kop en kon het niet navertellen. In Engeland weigerde de BBC voor een tv-spel een professionele bungyjump-organisatie in te huren. Hun eigen stuntteam kon dat heus ook wel. Helaas. De eerste vrijwilliger sprong regelrecht de dood tegemoet. Een grappiger verhaal is dat van de Duitse cameraman die de hele dag bungyjumpen aan het filmen was. Hij bedacht dat een shot van de grond die op hoge snelheid op je af komt ook wel waanzinnig zou zijn. Hiertoe werd het handvat van de camera aan een bungy elastiek geknoopt. De camera hing aan het handvat met de lens loodrecht naar beneden gericht. De camera stortte op hoge snelheid naar beneden. Het handvat brak en de camera maakte zo'n crash dat 'ie drie keer zo klein werd. De cameraman zakte door z'n knieën en greep met z'n handen naar z'n hoofd terwijl hij heel hard "nee!!, neeeee!!!" schreeuwde. Een beetje televisie-camera kost vandaag de dag al gauw f 120.000,-.

# Adrenaline junkies opgelet! De vijf mooiste sprongen ter wereld volgens Michiel, de bungy-reiziger.

## 1. Zuid-Afrika / De hoogste

*Bloukrans Bridge, 216 meter*

*Michiel: "Dit is de hoogste bungy-jump ter wereld! Dat wil dus ook zeggen; die met de langste vrije val. En geloof me, 216 meter is hoog hoor! Vooral als je vanaf de brug de diepte in kijkt. Ik werd helemaal duizelig. Ik was echt maandenlang helemaal wild van deze sprong. Ik kon erover blijven vertellen! De eigenaar heeft me wat cijfers gegeven. Misschien wel interessant: Je maakt een volledige vrije val van vijf seconden. De topsnelheid waarmee je valt (dus voor je het bungykoord voelt en daarna alweer wordt afgeremd) is 180 kilometer per uur! Met die snelheid zie je de grond dus op je afkomen. Wat er dan met je gebeurt is echt niet te beschrijven. Nee, dat moet je niet eens proberen. Dat kan niet. Ik heb nog wel een tip: Mocht je deze ultieme bungyjump maken, houdt dan alsjeblieft je ogen open! Het is echt de heftigste en mooiste sprong op aarde."*

*Naam: African Extreme (Kiwil Extreme African Subsidiary)  
Adres: Kaapstad, Zuid-Afrika  
Telefoon: + 260.3.324156  
Fax: + 260.3.324157  
E-Mail: paul\_adventures.co.za  
Website: http://africanadrenaline.co.za/shearwater/*

*Prijzen & mogelijkheden:  
Bloukrans Bridge, 216 meter 500  
Rand oftewel f 220,- Bfr 4400.*

*Naast deze sprong biedt African Extreme nog drie andere sprongen aan. Leuk voor de variatie, mocht je de smaak te pakken hebben gekregen.*



### Leuke bijkomstigheden:

De prijs van de Bloukrans sprong is standaard inclusief een video van jezelf!!!

Let op deze sprong wordt ook wel: Blouwkraantz Bridge, Storms River of Van Stadens genoemd, iedereen bedoelt hetzelfde.

## 2. Zwitserland / De beroemdste

*007 Sprong Verzasca-dam Ticino*

*Michiel: "Misschien kun je deze sprong herinneren uit de James Bond film: Golden Eye, waarin geheimagent 007 met een elastiek aan z'n benen van een stuwdam af springt. Wereldwijd hebben 13 miljoen mensen James zien springen. Op deze dam staat nu een permanente bungy-jump site. Het heet simpelweg: de 007 sprong. Ik ben er geheel in stijl afgegaan. Ik had met voorbedachte rade een zwart pak in m'n rugzak zitten. Dat was wel flink gekreukeld maar het ging om het idee. M'n zonnebril ben ik tijdens de sprong verloren. Het is heel angstaanjagend om naast zo'n enorme muur te springen. Ik voelde me 'shaken 7nd stirred' toen ik werd opgehesen na mijn sprong van deze beroemde Zwitserse stuwdam. Het blijft leuk om, als de film van Bond op tv is, quasi nonchalant te zeggen: 'Oh ja, die sprong. Die heb ik ook gedaan'. Gegarandeerd dat negen van de tien van hun stoel vallen van ontzetting. In de Bondfilm is de sprong natuurlijk helemaal heel spannend gefilmd! Als je in de buurt van de Verzasca Staumauer in Tessin bent: doe het dan gewoon! Ook als je je driedelig pak toevallig niet bij je hebt. Om met Bond te spreken: You only live twice."*

*Naam: Trekking Team AG  
Adres: Breitstrasse 1, CH-8835, Hittnau, Zwitserland  
Telefoon: + 41-1950.33.88  
Fax: + 41-1950.33.89  
E-Mail: info\_trekking.ch  
Website: www.trekking.ch/*

(Advertentie)

# NIEUW Sundog!

UND OG IS VERKRIJGBAAR BIJ: • Alpaca; Dordrecht • Bever zwerfsport; Alkmaar; Amsterdam; Apeldoorn; Arnhem; Breda; Den Haag; Groningen; Haarlem • Carl Denig; Amsterdam; Den Haag • Demmenie sport; Ar



### 3. Nieuw-Zeeland / De wildste

*Skippers Canyon, alleen per 4WD te bereiken*

*Michiel:* "Trek er maar rustig een halve dag voor uit om deze sprong te maken. A.J. Hackett is zelf ooit begonnen met het bungyjumpen. Dit is dan ook de oudste bungyjump organisatie ter wereld. A.J. is de eigenlijke goeroe. Je gaat in Nieuw Zeeland met een Land Rover 101 de outback in. De weg ernaartoe is schitterend. Je rijdt door een ruig stukje natuur. Uiteindelijk heeft dat alles te maken met de ultieme kick van deze sprong. Je springt op zo'n verschrikkelijk mooie plek. Een woeste canyon in het hart van het land. Midden in de wildernis. Zo puur natuur. Dat is echt wreed. De kleuren in Nieuw Zeeland zijn ontzettend fel. Het groen van het oerwoud is intens groen. Het blauw van de zee is diepblauw en het zand is knalgeel of oranje. Het gevoel van immense eenheid met de natuur, maakt dit een ruige maar tegelijk een heel pure sprong. Hij komt denk ik ook het dichtst bij de oorsprong. Of zo je wilt: de oersprong. Zoals de Polynesiërs dat deden..."

sprong + vervoer (1/2 dagtrip) 110 \$ / ongeveer f 140,- Bfr 2860. alleen de sprong (uitgaande van eigen vervoer)  
*Andere lokaties:*  
 Karawau, 43 meter, The Ledge 30 meter

*Leuke bijkomstigheden:*  
 - Als je vrienden wel meewillen met de 1/2 dagtrip, maar niet willen springen dan kan dat. Het vervoer kost dan 40\$ (ongeveer 50 gulden, Bfr 1000.)  
 - Speciaal voor diegenen die niet durven is de 'chicken-T' te koop: Een T-shirt waarmee je aangeeft dat je het echt bezopen vindt als iemand met een elastiek aan z'n benen van een brug springt.  
 - 'The ledge' is een 30 meter hoge sprong. (Net iets buiten Queenstown op een heuvel van 400 meter, met een schitterend uitzicht over de stad). Het leuke is dat je deze sprong ook 's nachts kunt doen!

*Naam:* A.J. Hackett  
*Adres:* Queenstown, Nieuw Zeeland  
*Telefoon:* + 64-3-442.71.00  
*Fax:* + 64-3-442.71.21  
*E-Mail:*  
 bungy.internetnorth.com.au  
*Website:* http://nz.com/ajhackett\_bungy

*De mogelijkheden en de prijzen:*  
 Skippers Canyon 154 \$ / ongeveer f 200,- Bfr 4000.

### 4. Nederland / De dichtstbijzijnde

*Amsterdam boven het IJ*

*Michiel:* "Het grote voordeel is natuurlijk, dat je na het lezen van dit artikel naar Amsterdam kunt lopen, treinen, trampen of fietsen en direct kunt springen. Linda van Wijk geeft zelf een impressie van deze sprong in dit artikel."

*Naam:* Bungy Jump Center Amsterdam  
*Adres:* Oostelijke Handelskade 1 (achter het Centraal Station) te Amsterdam  
*Telefoon:* 020-4196005  
*Fax:* 070-3649395  
*E-Mail:* santalfa\_wxs.nl  
*Website:* http://www.bungy.nl

*Openingstijden:*  
 Maandag t/m vrijdag 14.00 - 22.00 uur, Weekend 12.00 - 22.00 uur  
 Zeven dagen per week (t/m eind oktober)  
 Springen is afhankelijk van de weersomstandigheden!

*Prijzen & mogelijkheden:*  
 1e sprong f 100,- Bfr 2000.  
 2e sprong f 75,- Bfr 1500.  
 Tandemsprong f 175,- Bfr 3500.  
 2 pers.  
 Bungy Junky Kaart f 400,- Bfr 8000. (10 sprongen)  
 Groepen vanaf 10 personen krijgen korting

*Leuke bijkomstigheden:*  
 - Kadobonnen  
 - Gratis parkeren  
 - Gezellige Bungy Beach Bar met uitzicht op de sprong boven het IJ



### 5. Heli jumpen / De nieuwste

*Michiel:* "Het is denk ik een kwestie van het zoeken naar je eigen grenzen. Je wilt steeds verder, steeds hoger of dieper, het is maar net hoe je het bekijkt. En als je op een gegeven moment overal al vanaf bent gesprongen: van een stuwdam, van bruggen, hijskranen en televisietorens, tja dan gaat het bloed toch wel weer kriebelen bij het idee aan een bungy jump vanuit een helicopter. Dan kan je natuurlijk een enorme vrije val maken. Ik zou het graag een keer doen. Ik weet niet of de ervaring vergelijkbaar is met een vrije val bij parachutespringen. Ik heb zelf nog nooit een helicoptersprong gemaakt en ik heb eerlijk gezegd ook nog nooit parachutegesprongen. Gek? Ja, misschien wel. Ik sprak van de week een basejumper. Zo iemand die met een parachute op z'n rug van gebouwen en torens afspringt. Hij had nog nooit gebungyjumped. Hij komt binnenkort bij ons langs. Misschien moet ik inderdaad maar eens gaan parachutespringen."

*De mogelijkheden:*  
 Je zou zeggen dat je deze sprong overal kan maken. Maar dat is niet zo. Je kunt hem in ieder geval maken in Nieuw Zeeland bij A.J. Hackett (voor de informatie: zie Nieuw-Zeeland). Bungy Jump Holland is aan het uitzoeken of ze deze herfst een helicoptersprong kunnen aanbieden. Je kunt hen bellen of mailen mocht je geïnteresseerd zijn.



*Prijzen en Mogelijkheden*  
 007 sprong 255 Zwitserse franc / ongeveer f 350,- Bfr 7000.  
 2e sprong 195 Zwitserse franc / ongeveer f 275,- Bfr 5500.

*Leuke bijkomstigheden:*  
 - Volgens de brochure: 'Ihr jumpmaster ist ein Bungy profi'  
 - Je voelt jezelf even James Bond  
 - De stuwdam zelf is 220 meter hoog! De sprong zelf is ongeveer 75 meter.

(Advertentie)

**Importeur Technolyt outdooracht®**

Stuur de bon op in een gefrankeerde enveloppe naar: Technolyt, Industrieweg 35, 1521 NE Wormerveer, Tel.: 075-6474547, fax: 075-6213663

Stuur mij de GRATIS SUNDG KATALOGUS.

naam: .....

adres: .....

postcode: .....

plaats: .....

Sundog outdoor-equipment behoort tot de standaard uitrusting van expeditieleiders. Bart de Haas en Eduard Bekker.

Dhoven, Maastricht • De kampeerde k2; Antwerpen • Irene Huizen; Huizen • Katmandu; Utrecht • Kariboe; Leuven • Kompas outdoorworld; Heerhugowaard, Haarlem