



VERARMDE TUAREG ZOEKEN HUN HEIL IN HET TOERISME

# Ooit een trots nomade



**D**e Tuareg, de bijna mythische woestijnnomaden, worden door omstandigheden gedwongen een andere manier van bestaan op te bouwen. Veel Tuareg trekken naar de stad om zich daar te vestigen. Bijvoorbeeld als skileraar.

**ZO KAN HET DAT** je tegenwoordig een Tuareg ziet die bij een reisbureau werkt, bij een bank achter de balie zit of een ski-shop runt, zoals Kadér uit Agadez (Niger), die zijn verzameling ski's en snowboards heeft vergaard van toeristen door ze te ruilen voor zilveren sieraden. Hij verhuurt de spullen en neemt

mensen mee om te skien in de zandduinen. Kadér loopt de ene dag in westerse kleding en de volgende dag net zo makkelijk in een traditioneel Tuareg-gewaad. Skien kan hij niet, maar dat is bijzaak.

Het is even wennen om de schilderachtige Tuareg in de moderne wereld te zien functioneren. De jongere generatie die ervoor kiest in de stad een bestaan op te bouwen, begrijpt niet meer hoe hun ouders de stilte van de woestijn kunnen verdragen.

"Daar word je toch een beetje gek van de eenzaamheid", zegt Kadér. Traditionele nomadistische Tuareg vinden het op hun beurt maar raar dat hun kinderen kiezen

voor de drukte van de stad, hun spullen te hebben gehandeld op de markten van Agadez, Gao en Timboektoe. Daar zijn ze blij als ze de Sahara weer in kunnen rijden om een beschut plekje te zoeken om thee te zetten en in alle rust van de stilte te genieten.

#### EEUWENLANG TROKKEN

Tuareg met hun kamelen raven beladen met goederen, kruiden en katten door de woestijn. Ze eisten van iedereen die van hun handelsroutes gebruik maakte en werden niet gehinderd door landsgrenzen. De Tuareg hebben de Sahara altijd beschouwd als hun land. Hun naam (Tuareg betekent 'blauwe mannen') ontleent ze aan

