

Oorlog Pakistan niet uit

de tweede dag van het parlementaire debat over de aanslag, die dertien mensen het leven kostte, onder wie de vijf daders.

Minister van Binnenlandse Zaken Advani zei dat het niet gaat om een strijd tussen hindoes en moslims, maar tussen een beschaafde wereld en een onbeschaafde, barbaars volk. De minister voegde daaraan toe: "Als zulke aanslagen voortduren, kan er geen vrede zijn tussen India en Pakistan." De legers van beide kernmachten zijn in hoge staat van paraatheid gebracht.

De Pakistaanse regeringswoordvoerder Mahmood zegt dat als India tot een oorlog besluit, het met gelijke munt wordt terugbetaald. (AP)

Getuigenissen Bloody Sunday vanuit Londen

Britse oud-militairen die in 1972 betrokken waren bij 'Bloody Sunday' hoeven niet in levenden lijve te getuigen voor het waarheidsonderzoek dat wordt gehouden in het Noord-Ierse Londonderry.

In die stad werden in 1972 dertien katholieken door Britse soldaten doodgeschoten.

Een Londense gerechtshof bepaalde dat de 36 ex-militairen hun getuigenis vanuit Engeland per videoverbinding kunnen geven als zij bang zijn om naar Noord-Ierland te gaan. Nabestaanden zijn teleurgesteld. "Opnieuw hebben wij het gevoel dat een mindere rechtbank een internationaal onderzoek heeft overstemd", zei McKinney, wiens broer werd doodgeschoten. (AP)

Al 85 lichamen uit Koersk geborgen

RUSLAND Het aantal lichamen dat uit het wrak van de Russische nucleaire onderzeeër Koersk is gehaald, is opgelopen tot 85.

Dinsdagnacht zijn opnieuw twee lijken geborgen. Er waren in totaal 118 mensen aan boord van de Koersk. Van de geborgen lichamen zijn er tot nu toe 65 geïdentificeerd. (AFP/ANP)

COLUMN

Verstappen wint GP Oostenrijk

In de laatste ronde van de Grand Prix van Oostenrijk passeert Verstappen de Ferrari van Schumacher en gaat als eerste over de finishlijn. Onze Jos, nee, Nederland wint de Grand Prix! Een golf van vreugde overspoelt me. Ik spring en dans op de kussens van de bank. Yes! Yes! Yes! Eindelijk!

Het heeft me een aantal maanden oefenen gekost, maar nu is het dan zo ver. Ik heb mijn spelcomputer verslagen. De virtuele versie van het Formule 1-spel van PlayStation2 lijkt zo levensecht dat ik me afvraag waarom het mij eigenlijk wel lukt en onze Jos niet. Op het hoogste spelniveau grenst de realiteit aan schizofrenie: hier vloeien fantasie en werkelijkheid naadloos in elkaar over.

Wat Sony PlayStation2 betreft worden werkelijkheid en fictie de laatste tijd wel vaker door elkaar gehaald. Een maand geleden werden een vrouw (39), haar dochter (16) en diens vriend (16) in Dordrecht doodgeschoten omdat deze familie in een achterkamertje PlayStation-spelcomputers ombouwde om ze geschikt te maken voor illegale kopieën. De moordenaars waren eveneens actief in de zogenaamde *omkatscene* en besloten hun concurrentie uit te schakelen.

Wat bezield de daders? Verloren ze ieder realiteitsbesef door te geloven dat het hele leven één groot computerspel is? Dachten ze dat hun daden geen gevolgen zouden hebben, zoals ze met één druk op de knop een nieuwe situatie kunnen scheppen, met nieuwe kansen, uitdagingen en bedreigingen, na de magische woorden: *game over*? Volgens de politie is de liquidatie in Dordrecht geen op zichzelf staand incident: "Het omkatten van spelcomputers is al jaren aan de gang. Wat ons zorgen baart is het feit dat de handel in spelcomputers is doorgedrongen tot de zware criminaliteit."

Of het nu gaat om muziek, softwareprogramma's, films en computerspellen: niets is moeilijker te controleren dan het illegaal kopiëren en gebruiken ervan. Zolang de technologieconcerns niet in staat zijn hun apparaten of schijfjes te beveiligen zal er gekopieerd worden. Voorlopig blijken snotneuzen van twaalf slimmer te zijn dan een hele vergadertafel vol *intelli-experts* in dienst van de concerns en kraken de whizzkids van de straat de ene na de andere beveiligingscode.

Zowel het probleem als de oplossing van de illegale handel zit 'm in het exorbitant grote prijsverschil tussen officiële en illegale schijfjes: je legt in de winkel veertig gulden op tafel voor een cd, zestig voor een dvd en honderdvijftig voor een computerspel, terwijl je de producten voor een paar dubbeltjes zelf kunt maken. Ga er voor de grap eens tussen zitten en tel uit je winst. Niet onlogisch dat er een nieuwe maffia opstaat die met geweld het omkat- en kopieercircuit wil controleren. Het spel tussen de technologieconcerns en de whizzkids heeft er een derde speler bijgekregen. De strijd wordt angstaanjagend nu er opeens echte doden vallen.

De enige oplossing om de zware criminaliteit uit deze driehoeksverhouding te wippen is door de officiële prijzen met een factor tien omlaag te brengen. Wat de concerns daarmee winnen? Ten eerste schakelen ze daarmee de zware criminaliteit uit, omdat het voor hen niet langer lucratief is om ertussen te zitten. Ten tweede winnen ze het grote publiek: mensen kopen immers liever een origineel dan een kopie. En ten derde heeft de verslaving zich - dankzij het kopiëren - ook in de derde wereld genesteld, zodat de afzetmarkt zo verschrikkelijk in omvang toeneemt dat de technologieconcerns alsnog de bedragen kunnen binnenharken die ze voor ogen hadden.

De enige reden waarom de prijsverlaging nog niet is doorgevoerd, is omdat de grens tussen fantasie en werkelijkheid voor de spelletjesfabrikanten al zover is vertroebeld dat ze nog steeds geloven een onkraakbare beveiliging te kunnen ontwikkelen. Ze onderschatten de hackers én de heldenrol die hen op dit moment op een presenteerblaadje wordt aangeboden.



LINDA VAN WIJK
Journalist

gig n

oening van
taartmaat-
door mist
gezet.
gen in re-
er hoogte,
bijna niet
gswerkers
bia zijn er
tocht con-
bina 4800
mbal.
l veronge-
le Ecuado-
prij Petroe-
waarbij 26
(RTR/AFP)



heren nat-
t beslo-
(Metro)

ten

nesische

n tussen
Indonesi-
pa geves-
den dit
in Zwit-
(AFP)



lstad.



de



nl

COLUMN

De vage puzzel van Nostradamus

Tot mijn grote vreugde las ik vorige week dat Nostradamus in 2001 de snelste stijger was bij 'google': een zoekmachine op internet met maar liefst 150 miljoen hits per dag. Ik was dus niet de enige die zich na 11 september volledig heeft laten meeslepen door de Nostradamus-hype. Ik was helemaal klaar om te emigreren aangezien Nostradamus een botsing van de Islam met het Christendom en een Europees-Arabisch conflict had voorspeld.

Nostradamus was een zestiende eeuwse Franse profeet die natuurrampen, oorlogen en ellende voorzag. Hij schreef zijn visioenen op in 942 gedichten vol metaforen en symbolen, waarvan hij de chronologische volgorde door elkaar husselde.

De vage kruiswoordpuzzel die overbleef wordt tot op de dag van vandaag geraadpleegd om er toekomstvoorspellingen mee te doen. Volgens zijn aanhangers heeft Nostradamus de Eerste en Tweede Wereldoorlog voorspeld, de Koude Oorlog zien aankomen en allerlei uitvindingen beschreven die in zijn tijd nog helemaal niet waren gedaan, zoals het vliegtuig. Hij noemde zelfs namen, zoals Hister (Hitler?).

Tegenstanders van Nostradamus - ongelovigen die überhaupt niet warm of koud worden van onaardse zaken als de bijbel, horoscopen of een boek over hoe je een heks wordt - doen zijn voorspellingen af als onzin. Zij zijn van mening dat de verzen van Nostradamus voor zoveel uitleg vatbaar zijn dat je - achteraf gezien - altijd wel iets kunt vinden waardoor je kunt zeggen: 'zie je wel, hij had gelijk!' Zij vergelijken hem met de hedendaagse onheilsprefeten die voor de zoveelste keer het einde der tijden aankondigen. "Wat zeg je schat... ver gaat de wereld morgen nu alwéér?"

Zoveel nuchterheid was aan mij niet besteed. Ik schuimde het net af en brak mijn hoofd over cryptische omschrijvingen als *from the sky will come the great king of terror* en: *not far from the age of the great millennium when the buried shall come out of their tombs*, die nog meer hel en verdoemenis deden vermoeden.

Het nadeel van onheilsprefeten zoals Nostradamus is dat ze negatieve emoties voeden en je in een neerwaartse spiraal mee de diepte inzuigen. Ik wilde serieus weg uit Europa, en wel meteen. Er volgde een pittige discussie aan het thuisfront. Mijn geliefde weigerde te vluchten voor iets waarvan de gevolgen nog niet waren te overzien. Mijn koffers stonden wekenlang in de gang. Ik was klaar om te gaan. Maar de hele wereld besloot mee te doen. Waar moest ik heen?

Nostradamus-groupies als ik konden pas weer opgelucht nadem halen toen de islamieten afstand namen van het gedachtengoed van Osama (*the great king of terror?*) omdat die de Koran zou misbruiken. In de periode die volgde verdiepten Christenen zich massaal in de Koran om tot de conclusie te komen dat we allemaal respect, liefde en vrede nastreven.

Uiteindelijk bracht de terroristische aanslag de wereldgeloven alleen maar dichter tot elkaar. Wat dat betreft had Nostradamus er niet verder naast kunnen zitten. Dit zet me mij weer met beide benen op de grond. Ik ben er intussen achter gekomen dat er niets aan de hand is zolang je werkelijkheid en fictie uit elkaar houdt en geschriften in het juiste perspectief plaatst. Je kunt jezelf helemaal gek maken als je ervan overtuigd raakt dat het ergste boven je hoofd hangt. En veel relaxter leven als je ervan uitgaat dat het allemaal wel goedkomt. Als de theorie klopt dat je met je levenshouding iets kunt afdwingen dan is de wereld er bij gebaat dat ik tegenwoordig heilig geloof in de goedheid van de mens en een zonnige toekomst. En ik kan je één ding vertellen: het scheelt een hoop stress.



LINDA VAN WIJK
Journalist

neth?



erst en oud&nieuw op 3FM?
kelijke 715.