

# KIJK

Weet meer!

DE CONCORDE  
van de toekomst

# ROBOT IN DE RUIMTE

**REPORTAGE** Hoe ontsnap je uit een onderzeeër?  
**BEL&WIN** € 65.000 aan prijzen!  
**ASTRONOMIE** Parallele universums  
**TECHNIEK** Hybride auto's

WETENSCHAP

DE BERMUDA-DRIEHOEK



8 710841 500158  
Adviesprijs € 3,65



# Lord of the

**Nieuw-Zeeland is het land van de extreme sporten.  
In combinatie met de spectaculaire natuur, bekend uit  
'Lord of the Rings', weet je echt niet wat je overkomt.  
De tien heftigste adrenaline-kicks op een rij.**

TEKST EN FOTO'S: LINDA VAN WIJK

**M**et een *The Lord of the Rings*-locatiegids in de hand reis ik door Nieuw-Zeeland. Het boek leidt me langs Rivendell, Isengard, Hobbiton, Gondor, Mordor en de rivier Anduin. Eenmaal thuis huur ik de films nog een keer om tussen de orks en elfen door naar het landschap te kijken. En jawel, ik herken de plekken waar ik heb gezorbt, gebungeejumpt en geblackwaterraft. Nieuw-Zeeland is Middle Earth. De indrukwekkende landschappen die als





# kicks

achtergrond voor de film dienden, vormen tevens het decor van de extreme sporten die je er kunt doen. De sensatie valt bijna niet te beschrijven. Kanoën is gewoon anders als je dat direct naast een duizend meter hoge rotswand doet. Canyoning krijgt een extra dimensie in een grot die door miljoenen gloeiwormen verlicht wordt. Dat Nieuw-Zeeland op nummer één staat op het gebied van de adrenalinesporten is naast de overweldigende natuur ook aan de aard van de Nieuw-Zeelanders te danken. Er

zijn altijd weer *huel's* te vinden die grenzen willen verleggen. Waar men in Europa of de Verenigde Staten 'kan niet' of 'te gevaarlijk' denkt en afhaakt, gaan de Nieuw-Zeelanders door.

## LITERATUUR

Ian Brodie: *The Lord of the Rings location guidebook*; HarperCollins; ISBN 1-86950-452-6



## HET NOORDEREILAND

### ◀ Zorben over glooiende heuvels

Het noordelijke eiland van Nieuw-Zeeland is vulkanisch en heeft door de glooiende heuvels, het diepblauwe kratermeer Lake Taupo en de subtropische plantengroei iets lieflijks. vlakbij de filmstudio's in Wellington barst het van de bossen. Hier zijn Hobbiton (waar de hobbits wonen) en Isengard (het bos met de pratende bomen) opgenomen. Rotorua is de enige plek waar je kunt zorben. Tussen de spuitende geisers en borrelende zwavelbronnen laat ik me in een enorme, doorzichtige plastic bal van een groene heuvel rollen. Deze Nieuw-Zeelandse uitvinding was bedoeld om over water te kunnen 'lopen', maar dit is veel spectaculairder. De bal bestaat uit twee plastic lagen. Nadat ik erin geklommen ben, worden mijn armen en benen vastgegespt. Ik kan me niet meer bewegen en moet maar hopen dat het goed komt. De bal rolt steeds harder de heuvel af. Hij stultert en komt los. Ik word misselijk. "Dit gaat helemaal niet goed!" schiet het door me heen. "Ik stort in een ravijn!" Net als ik mijn ogen dichtdoe, komt de bal met een zachte tegendruk tot stilstand en hoor ik iemand zeggen: "How ya doin' in there, mate?"

[www.zorb.com](http://www.zorb.com)



### ▲ Snowboarden op een vulkaan

Hoogtepunt van het natuurgeweld op het Noordereiland is wat mij betreft het Tongariro National Park. In *The Lord of the Rings* is Mordor er gesitueerd. Hier eindigt het tweede tijdperk van Middle Earth na een gevecht tussen de *good guys* (dweren, elfen en mensen) en de *bad guys* (Sauron en zijn leger van orks). Tongariro bestaat uit drie vulkanen in een desolate woestijn van rotsen en puingesteente. In het dorp Whakapapa huren we snowboards. Tijdens de Nieuw-Zeelandse winter is dit een drukbezocht winter-

sportoord. In de zomer vind je hier vooral wandelaars die naar de kraterrand hiken.

In de stoeltjeslift omhoog herkennen we dit gebied meteen uit de film. Bovenop Mount Ruapehu gespen we onze *boots* vast, duwen ons zelf overeind en boarden in mooie bochten naar de volgende lift. De sneeuw is nat en papperig. Vandaar dat het zo rustig is op de piste! Desondanks blijft het een absolute sensatie om op de flanken van deze machtige vulkaan te boarden.

[www.foxguides.co.nz](http://www.foxguides.co.nz)





### ▲ ▼ Duiken naar de Rainbow Warrior

Op het Noordereiland is het warmer dan op het Zuidereiland. Hier vind je surfstranden en duiklocaties. Met een speedboot varen we door de 'Bay of Islands'. Op de plek waar de *Rainbow Warrior*, het vlaggenschip van Greenpeace, op de bodem ligt, laten we ons achterover uit de boot vallen. In 1985 stond de *Rainbow Warrior* op het punt om uit te varen naar het atol Mururoa (Polynesië), waar Frankrijk kernproeven deed. Maar agenten van de Franse geheime dienst brachten het schip in de haven van Auckland tot zinken. Later is het wrak overgebracht naar de Bay of Islands.

Op de bodem controleer ik mijn trimvest, mijn dieptemeter en mijn hoeveelheid lucht en geef het oké-teken aan mijn buddy door duim en wijsvinger op elkaar te zetten. Als hij terugseint flipperen we gewichtloos rond het enorme schip. Er zit veel vis en ik heb zo'n dertig meter zicht. Heel speciaal om het wrak van dit legendarische vaartuig te verkennen.

[www.splash.co.nz](http://www.splash.co.nz)



### ▲ Abseilen in een grot

The Lost World: honderd meter vrijhangend abseilen in een grot. Ik krijg een klimgordel om en wordt gezekerd aan het touw *en* aan een gids die aan het tweede touw hangt en met mij mee naar beneden gaat. Je hebt geen enkele klim- of abseil-ervaring nodig, maar het is wel handig als je je die dag een beetje moedig voelt. Terwijl je honderd meter abseilt, zie je onder je een duizelingwekkende afgrond. Je kunt zelf bepalen hoe hard je naar beneden gaat. Na een aarzelende start, waarbij ik me krampachtig meter voor meter laat zakken, krijg ik vertrouwen in de veiligheidsconstructie en laat ik me over grotere afstanden langs het touw naar beneden vallen. Tot ik, veel te snel, weer vaste grond onder de voeten heb. Een ongelooflijke ervaring. Ik klim terug naar boven om verderop in de grotten van Waitomo te blackwaterraften.

[www.waitomo.co.nz](http://www.waitomo.co.nz)



### ▲ Raften tussen de gloeiwormen

Op een binnenband en met een duikpak aan drijf ik in het water van een grot vol gloeiwormen. Het geluid van mijn zwembewegingen echoot tegen de wanden van de grot. Omdat je onderaards door het water raft, noemen de Nieuw-Zeelanders dit *black water rafting*. Dat klinkt relaxed, maar ik heb mijn binnenband ook als reddingsboei nodig als ik van een hoog platform via een waterval in een diepe poel stort. Onderweg moet ik zwemmen, klimmen, lopen, springen, klauteren, en me met de stroom mee laten drijven. Meer dan een zwemdiploma is niet vereist, maar het is wel handig als je niet claustrofobisch aangelegd bent. Gloeiwormen zorgen voor een melkweg van groen-blauwe puntjes neonlicht aan het plafond en maken het een onwerkelijke vaart door de vochtige krochten van de aarde.

[www.blackrafting.co.nz](http://www.blackrafting.co.nz)







## HET ZUIDEREILAND

### ▲► Hiken op een regenwoudgletsjer

Het Zuidereiland ligt zo'n 5000 kilometer van de zuidpool. Het klimaat is fris en de natuur woest. Hoogtepunten zijn de fjorden en de gletsjers: ijs-tongen die als uitlopers van de Nieuw-Zeelandse Alpen tussen het regenwoud door in de richting van de zee glibberen.

Mount Cook (3755 meter) is de hoogste piek. We maken een *hike* door het regenwoud naast de Franz Josef-gletsjer. 's Morgens vroeg trekken we onze bergschoenen aan en zoeken we het begin van het pad. Soms moeten we een rivier oversteken. Andere keren, als de rivier te wild is of de kloven te diep zijn, lopen we over wankel hangbruggen. Soms is het pad compleet verdwenen en klauteren we over vochtige, met mos bedekte rotsen naar boven. Het uitzicht vanaf het hoogste punt is de beloning voor ons afzien. Bizar, dat ijs dat door regenwoud omringd wordt.

De volgende morgen maak ik een helikopter-vlucht. Vanuit de lucht zie ik dat de gletsjers bijna in zee uitkomen. We vliegen een rondje om Mount Cook en landen op een gletsjer. Je kunt hier ook een spectaculaire heli-hike maken. De helikopter zet je af en vervolgens wandel je over de gletsjer naar beneden.

[www.foxguides.co.nz](http://www.foxguides.co.nz)



### ▼► Kanoën in een fjord

Naast de gletsjers zijn de fjorden het andere natuurlijke hoogtepunt van het Zuidereiland. We kanoën in de bekendste fjord, de Milford Sound. Twee van de acht kano's zijn gevuld met instructeurs. Die raden ons aan om beheerst te kanoën, want het water is ijskoud. "Je wilt hier niet omklepen," waarschuwen onze begeleiders. Gelukkig is dat niet zo moeilijk. In de fjorden is de golfwerking van eb en vloed vrijwel verdwenen; het voelt alsof we over een glad meer peddelen. Onze kano's worden begeleid door dolfijnen die op nog geen twee meter afstand mee zwemmen. Langs de kant zitten zeeleeuwen op de rotsen, alsof ze voor ons poseren. Er hangen slierten mist in de fjord. Het indrukwekkendst zijn de duizend meter hoge rotswanden die boven onze hoofden uittorenen. In onze groep zitten een paar mensen uit het enige andere land met fjorden, Noorwegen. Zelfs zij verzuchten dat ze zo iets nog nooit gezien hebben. En ik begrijp waarom Peter Jackson, de Nieuw-Zeelandse regisseur van *The Lord of the Rings*, als jochie al besefte dat hij de locatie voor Tolkiens verhaal gevonden had....

[www.kayakmilford.co.nz](http://www.kayakmilford.co.nz)







### ◀ Bungeejumpen in een canyon

Net als zorben is bungeejumpen een Nieuw-Zeelandse uitvinding. AJ Hackett was degene die een eeuwenoude traditie uit Vanuatu (een eilandengroep in de Grote Oceaan) commercieel maakte. Hij sprong in 1986 van de Eiffeltoren en daarmee in de schijnwerpers van de wereld. Vlakbij Queenstown sping ik van het platform van AJ Hackett. Ik moet zo lang op mijn beurt wachten dat ik alle tijd heb om flink zenuwachtig te worden. "Doe maar net of je voorover valt op een warm waterbed," zegt de jongen die me vastgespt. Ik hip als een konijn naar de rand van het platform en kijk in de verte. De crew schreeuwt "Five, four, three, two, one..." Ik laat me vallen, maar er is geen waterbed. Ik suis naar beneden. Een fantastische sprong in een ruige canyon waar een lichtblauwe ijsrivier doorheen kolkt. In de film is dit de river Anduin waarover het bonte gezelschap dat het kwaad bestrijdt een lange tocht maakt. Langzaam veer ik weer omhoog. Dat herhaalt zich nog twee keer. Dan hang ik stil en word ik opgevangen in een rubberboot. Ik heb voor de rest van de dag een adrenaline-kick te pakken.

[www.ajhackett.com](http://www.ajhackett.com)

### ▲ Jetboten over woeste berggrivieren

Na tien keer met de stroom mee naar beneden over een rivier te hebben geraft, bedacht een Nieuw-Zeelander dat het veel spectaculairder moest zijn om tegen de stroom in naar boven te varen. Hij probeerde het uit met een jetboot. En dat was de geboorte van het jetboten als adrenalinesport. Je kunt het nu overal in Nieuw-Zeeland doen. Een jetboot is een krachtige speedboot zonder schroef, maar met een soort straalmotoren die water opzuigen en weer uitblazen. De boot wordt bestuurd door de waterstroom naar links of rechts te richten. Remmen doe je door de stroom de tegenovergestelde kant op te schakelen. Een jetboot is ideaal voor ondiep en/of wild water, want je kunt geen schroeven beschadigen en de supersnelle reactie van de waterstroom maakt de boot zeer wendbaar. Wij kiezen voor de Dart River die langs Glenorchy stroomt, omdat daar de opnamen van Isengard, de zwarte toren van Saruman, gemaakt zijn. Jetboten voelt als een kermisattractie. Met een groep toeristen stap je in, waarna de boot snoeihard over ondiepe ijsrivieren scheurt. Voor de show wordt af en toe een draai van 360 graden gemaakt.

[www.shotoverjet.co.nz](http://www.shotoverjet.co.nz) ■

### ▶ Paragliden tussen besneeuwde bergtoppen

Overal in Nieuw-Zeeland kun je parapenten, parachutespringen en paragliden. In het voetspoor van *The Lord of The Rings* maak ik in Wanaka een duo-sprong met een paraglider. Dit gedeelte van de Nieuw-Zeelandse Alpen vormt het decor van de Misty Mountains, een mysterieus gebied waar de *fellowship* doorheen reist, en Rivendell, de schuilplaats van de elfen. In Wanaka zit een paragliding-school die bezoekers van over de hele wereld trekt. Na een halve dag instructie kun je al je eerste solo-vlucht maken. Wil je echt leren paragliden, dan moet je er een week voor uittrekken. Ik kies voor de tandemsprong en wordt aan een instructeur gegespt. Na een aanloop waarbij we een afgrond in rennen, zweven we over bergmeren en naaldbomen. Omdat ik voorop bungel, voelt het alsof ik zelf vlieg. De instructeur stuurt en vraagt me schreeuwend of ik het net zo'n waanzinnige trip vind als hij. Ik steek mijn duim omhoog. Omgeven door besneeuwde bergtoppen genieten we van de stilte en het fantastische uitzicht.

[www.wanakaparagliding.co.nz](http://www.wanakaparagliding.co.nz)

